

Van uw kerkenraad

Wat was het mooi weer met Hemelvaartsdag! Wat kan dit, evenals de natuur opzoeken troostend zijn in deze tijd. We krijgen weer oog en oor voor de kleine dingen in het leven, we horen ineens de vogels hun hoogste lied zingen. Langzaam versoepten gelukkig nu de regels rondom het voorkomen van verspreiding van Corona, dat is heel fijn, want we zijn zo langzamerhand wel wat 'Coronamoe'. Al is er niet direct goed nieuws voor iedereen, zo mogen onze jongeren nog steeds niet naar school, maar gelukkig wordt de komende week wel weer mogelijk (onder bepaalde voorwaarden) om geliefden in de verpleeghuizen te bezoeken.

Zoals vorige week al aangekondigd zullen wij de kerk voorlopig nog niet open stellen. We zouden in augustus heel graag iets willen doen, misschien ons nieuwe grote televisiescherm inwijden met een mooie film, misschien luisteren naar orgelmuziek, zingen kan immers niet. We wachten af, blijven rustig en hopen dat we elkaar kunnen helpen om toch moed te houden. Als het niet vertrouwd is op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen, blijf bellen of schrijven!

Wietske

April 2020	Mei 2020	Juni 2020
1	V 1	D 2
2	Z 2	W 3
3	M 3	D 4
4	D 4	V 5
5	15 W 6	Z 6
6	D 7	Z 7
7	V 8	M 8
8	Z 9	D 9
9	M 10	W 10
10	D 11	D 11
11	M 11	20 D 11
12	D 12	V 12
13	16 W 13	Z 13
14	D 14	Z 14
15	V 15	M 15
16	Z 16	D 16
17	Z 17	W 17
18	M 18	21 D 18
19	D 19	V 19
20	17 W 20	Z 20
21	D 21 Hemelvaart	Z 21
22	V 22	M 22
23	Z 23	D 23
24	Z 24	W 24
25	M 25	22 D 25
26	D 26	V 26
27	M 27	Z 27
28	D 28	Z 28
29	V 29	M 29
30	Z 30	D 30
	Z 31	D 30

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Meestal zeggen we dat om aan te geven, dat iets onmogelijk is. Want we kunnen op de kalender zien, dat beide feesten niet op dezelfde dag gevierd kunnen worden. Er zijn zeven weken tussen Pasen en Pinksteren (we gaan nu alweer de zevende week in). Toch is er een plaats in de bijbel, waar Pasen en Pinksteren wel op dezelfde dag plaatsvonden. Alleen werden de dagen nog niet zo genoemd.

In Johannes 20: 21 en 22 lezen we, dat de opgestane Heer zijn vrienden bezoekt op de avond van de dag van de Opstanding (Pasen). Hij wenst hun vrede en geeft dan zijn Geest aan hen (Pinksteren). Aan zijn angstige, twijfelende vrienden. Jezus aanvaardt hun twijfel en angst, (we lezen dat ze met de deur op slot zaten, Joh. 20:19). Het is een bericht van hoop voor ons.

Onze Heer wil met ons zijn, elke dag opnieuw.
Dan kunnen we hoopvol op weg zijn naar onze medemensen.

Uit: meditatie en gebeden Wereldgebedsdag

Kleine jongen met broden en vissen...

Door Tineke Bosma

Lezing Johannes 6: 1-11

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekene hij bij zieken deed.

Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.

Het was kort voor het Joodse Pesach feest.

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?' Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.'

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:

'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?'

Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.'

Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.

Korte overweging

Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een hoofdrol in dit verhaal. Een jongen die vanwege zijn leeftijd eigenlijk niet meetelde in de maatschappij, zorgde ervoor dat duizenden mensen te eten kregen. Zo'n jongen, een kind nog, stond aan het begin van een grootse gebeurtenis. Iets kleins kreeg hele grote gevolgen.

We weten nu ook dat iets kleins hele grote gevolgen kan hebben. Zo'n klein virusje heeft immers de wereld in z'n greep. Maar wat te denken van al die kleine initiatieven, die zulke mooie gevolgen hebben in deze tijd! Hele kleine acties zetten hele grote gevolgen in gang. Een zanger die een lied schrijft voor het zorgpersoneel, een kleuter die een tekening maakt voor bewoners in een zorgcentrum, een kerkdienst met slechts enkele mensen die op televisie wordt uitgezonden, een kleindochter die een lied zingt aan de telefoon, een buurman die zwaait, een telefoontje van een nicht, een kaart van een gemeentelid, een hart onder de riem door bekende en onbekende Nederlanders. Saamhorigheid, terwijl we niet samen kunnen zijn in levende lijve. Het zijn allemaal kleine initiatieven die voor anderen weer een voorbeeld zijn, kleine initiatieven die hartverwarmend zijn. Een klein begin, met grote gevolgen.

Een kleine jongen liep met vijf broden en twee vissen, tussen die duizenden mensen. Andreas zag de jongen en had direct door dat die vijf broden en die twee vissen veel te weinig zouden zijn. Of toch niet? Jezus zei dat iedereen moest gaan zitten, hij sprak het dankgebed uit en daarna gaf hij de opdracht om het eten te verdelen. Er was genoeg voor iedereen. Méér dan genoeg.

*Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis ,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.*

*Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is.
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.*

(Liedboek, uit lied 392)

Enkele tips voor een liturgie voor een huisdienst¹

- Welkom! Deze dienst op papier is vanwege het 'corona-virus' een alternatief voor onze samenkomsten op de zondagmorgen in de Vermaning.
- Overweeg om dit op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen om 10:00 uur of een ander moment om toch de eenheid rond een gezamenlijke Bijbeltekst te ervaren.
- Overweeg om van tevoren één (of twee) cd ('s) met (religieuze) muziek te kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.
- U kunt een kaars met lucifers klaarzetten.
- Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U kunt een bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.
- Op de laatste bladzijde zijn mededelingen te vinden.
- Koffie is er, vooraf en/of na afloop van deze huisdienst.

ds. Tjitske Hiemstra, voorganger van DG Leeuwarden
wenst u een goede dienst toe in verbondenheid.

Reacties op deze huisdienst graag naar: tj.hiemstra@hetnet.nl

¹ Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek *De gemeente komt samen* (1998).

De gemeente komt in gedachte samen

'Zien en niet zien'

- Muziek
- Ontsteken van een kaars

In Gods Naam ontsteken we het Licht,
want Gods eerste woord was: Er zij Licht.
Jezus zei: Ik ben het Licht der Wereld,
in deze lichtgevende, scheppende en bevrijdende Geest vieren we.

- Een moment van inkeer
- Bemoediging

Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
Schepper van al wat leeft
die in ons gelooft, op ons hoopt, ons liefheeft,
die bron van licht en leven is
en ons nabij tot het eind van de tijd.

Vorige week tijdens de ADS-dienst was het thema **Op adelaarsvleugels gedragen**.
Eén van de mailreacties op de ADSdienst was de volgende, die ik graag als inleiding op onze viering geef:

*In deze coronatijd heb ik aan één kant wel vertrouwen:
er komt weer een morgen.*

Aan de andere kant is er echter ook dat stemmetje dat zegt:

'O ja? Nou, dat moet ik nog maar eens zien! Waar is die God van jou?'

*Maar ook 'die God' kan ik dan toch wel weer gewaarworden in de natuur, in mensen, in al het
goede en nieuwe dat er nu gebeurt.*

Tegelijkertijd varen we ook een soort blind, op de sterren.

We kunnen geen hand voor ogen zien...

Vandaar dat vandaag het thema is: **Zien en niet zien** mede ingegeven door Jezus' woorden uit Johannes 16: 16

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug..

We lezen of zingen het lied van Gods aanwezigheid NL 275 (tekst: Huub Oosterhuis)

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Kyriegebed

Er gebeuren vreselijke dingen
dus moet je moed vatten

Er gebeuren vreselijke dingen
wen er nooit aan
dan blijft er hoop

Er gebeuren vreselijke dingen
duld ze niet
schemp vreugde zoveel je kunt
met alles en allen om je heen
schemp van het goede dat je ontvangt:
schemp liefde, schemp schoonheid
schemp alle tranen, alle woede
schemp saamhorigheid
schemp van de overvloed
zo groeit de hoop van verwondering
dat je leeft

Er gebeuren vreselijke dingen. NU en afgrijselijk dichtbij
schemp een berg van verzet, humor en vreugde
schemp zolang je scheppen kunt
schemp zolang je schepper je te scheppen geeft
houd je hoofd erbij en schemp met je hart en beide handen
schemp met volle teugen
schemp zingende

Eva van Herwijnen-de Veer

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Vorige week in de ADS-dienst klonk het begin van Exodus 19 waar het volk Israël haar kamp opslaat aan de voet van de berg Sinaï en Mozes de berg opgaat naar God en waar God zegt, hoe hij hen op adelaarsvleugels heeft gedragen in die woestijntijd. Exodus 19 beschrijft de uitgebreide voorbereiding op de ontvangst van de 10 woorden in Exodus 20. Vandaag het begin van Exodus 20: vers 1 t/m 3

Toen sprak God deze woorden:

***"Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden.***

Vroeger stond dit hoofdstuk bekend als de tien geboden, nu wordt gesproken over de 10 woorden of de aanwijzingen om goed samen te leven. De eerste drie verzen zetten de toon van deze 10 leefregels. Het begint nl. met de woorden dat God u heeft uitgeleid uit Egypte, uit de slavernij. Het begint met God, die zijn volk heeft bevrijd en die dolgraag wil dat ze vrije mensen blijven! Het is géén moeten, maar een keuze. De 10 woorden hebben het perspectief van bevrijdende kracht in zich, als tegenhanger van de 10 plagen in Egypte, het land van onderdrukking en slavernij. Alle regels zijn gericht op bevrijding uit wat je klem zet, wat je gevangen houdt of tot slaaf kan maken. Blijven bij de God die je bevrijdt heeft, wil zeggen: Geen andere goden:

Ga niet voor winstbejag, of economische groei ten koste van klimaat, natuur, aarde, dier en plant. En raak niet slaaf van geld, seks, drugs, gokken, eten, drinken etc. Tijdens deze corona-crisis zitten we allen veel meer in eigen huis en is er (vaak gedwongen) tijd tot stilstaan en nadenken. Waar ben ik mee bezig in mijn leven: In mijn werk, opleiding, in mijn relatie met ouders, partner, vrienden, kinderen, kleinkinderen en in relatie met God... Is alles nog in evenwicht? Zien en niet-zien.

We zien nu hoe waardevol menselijk contact is. Het was altijd gewóón om elkaar een hand te geven of even aan te raken en hoe raar is het om nu op anderhalve meter te blijven staan en slechts te knikken of te buigen. Hoe vreemd voelt het, om niet op huisbezoek te kunnen gaan, om niet je vader of moeder, opa of oma te mogen bezoeken, of andersom om geen bezoek te mogen ontvangen. Wat een enorme eenzaamheid kan daardoor ontstaan en huidhonger. We zien, wat we jarenlang niet zo bewust zagen: hoe waardevol de zieken- en ouderenzorg is. We beseffen nu hoe kostbaar en van levensbelang onze zorg is en de mensen die zich daar zo met hart en ziel aan geven. Zij behoeden - waar mogelijk - ons leven, als mensen van God!

We zingen of lezen lied NL 16b Behüte mich Gott, ich vertraue dir.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of two systems of music, each with a vocal line (treble clef) and a bass line (bass clef). The lyrics are written below the notes. The first system contains the first two lines of the hymn, and the second system contains the last two lines. The music is in a simple, hymn-like style with a clear melody and accompaniment.

Be - hü - te mich, Gott, ich ver - traue dir, du zeigst mir den Weg zum
Be - hoed mij, o God, ik ver-trouw op u; u wijst mij de weg ten

Le - ben. Bei dir ist Freu - de. Freu - de in Fül - le. Be -
le - ven. Bij u is vreug - de, blij - ven - de vreug - de. Be -

We lezen één enkel vers uit Joh. 16: 16

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.

De leerlingen vragen zich af wat Jezus met deze cryptische omschrijving bedoelt. Hij heeft hun voeten gewassen. Hij zag hun innige verbondenheid, zoals ranken zijn verbonden met de wijnstok en nu bereidt hij hen voor op zijn afscheid. Daarbij geeft hij hen een belofte mee: Je ziet me niet meer, maar kort daarna weer wel.

Als Jezus gekruisigd wordt is het voor hen een complete lockdown, maar kort daarna zien vrouwen hem, Maria Magdalena, Petrus, Emmaüsgangers, de leerlingen, die weer gaan vissen. Na de hemelvaart is het afscheid echter definitief, of bedoelt Jezus met 'jullie zien me terug' ook de komst van de Geest?

In hfst 14: 18,19 zegt Jezus: **Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en jullie zullen leven.** Hier doelt Jezus op de Geest van de waarheid, die in hen woont en in hen zal blijven. Het hele Johannes evangelie heeft zo'n mystieke onderstroom rond het zien van wat niet altijd letterlijk te zien is, maar wat verborgen is in een diepere laag of andere dimensie. Zeker met Pinksteren worden de leerlingen zich dat vol vuur en vlam bewust.

En wat kunnen wij nu met zo'n tekst van Jezus in coronatijd? Destijds was men verbijsterd, afwachtend en ook volop biddend rond een-hoe-verder? Nu ons eigen leven zo anders is geworden door onze anderhalve meter samenleving missen we het samenkomen op zondag.

Wel bouwen we voorzichtig weer iets op via de scholen, kappers etc. We mogen elkaar weer iets meer zien, maar tegelijk is ook het advies: Blijf nog thuis.

Dan kom ik weer terug bij mijn thema: zien en niet zien. Want wat zien we allemaal als we thuis blijven en gedwongen worden meer naar binnen te kijken? Menigeen richt zich nu op de tuin of het balkon en ik vraag me af vanuit deze teksten: Kunnen we in deze tijd ook extra aandacht geven aan onze innerlijke tuin (bekend beeld van Theresa von Avila). Hoe is het met dat vervelende onkruid in ons leven? Laat ik het voortwoekeren of ga ik wieden? Wie weet is er dan meer ruimte voor die kleine kwetsbare plantjes om groot te worden? En zorgen we voor voldoende leven-gevend water in onze innerlijke tuin?

De tien woorden vol perspectief en bevrijdende kracht kunnen ons helpen te wieden en wie weet kunnen we met die inspirerende Geest van Jezus nieuwe plantjes ontdekken? Een ander beeld komt ook bij me boven. Naast de tuin ruimen velen de zolder of de kelder op of de boekenkasten, zoals ik zelf doe. Wat is nog nodig voor de toekomst en wat is overbodig? Hoe helend kan het zijn om ruimte te scheppen en onze ogen te richten op ons eigen huis en leven. Via deze weg kom ik ook weer bij het overkoepelende thema: Zien en niet zien.

Kan/durf ik met Gods ogen gericht op bevrijding/vrijheid om me heen en naar mezelf kijken? Hoe ziet de wereld om ons heen eruit via het vergrootglas van deze corona-stop? Wat zie ik nu, wat ik me eerder niet bewust was? Sta ik mezelf toe om toch met vertrouwen naar de toekomst te kijken? Het volk Israël wist vooraf niet hoe hun weg zou gaan naar het land van belofte. Zo weten wij niet hoe onze weg zal gaan door deze coronacrisis heen, het blijft *een zien soms even*, een zoeken naar ruimte om nieuwe paden te gaan. Daarbij mogen we ons gedragen voelen en geaccepteerd in wie we zijn. Met daarbij de bede: Zet uw zegel op mijn ziel en leef in mij. Zien en niet zien zullen elkaar afwisselen...

Laten we in stilte ons bezinnen rond de bovenstaande overdenking, en daarna mogelijk zingen NL 833



Nim my, nim my sa't ik bin; wiis my hoe't ik wè - ze sil;
Take, O take me as I am; sum - mon out what I shall be;
Neem mij aan zo - als ik ben. Zui - ver uit wie ik zal zijn.

set Jo se - gel op myn hert en lib - je yn my.
set your seal up - on my heart and live in me.
Druk uw ze - gel op mijn ziel en leef in mij.

Laten we bidden

Dank God, voor het leven, soms ook levensgevaarlijk, vol vragen en mistigheden, vol nieuw zien en inzichten..

Wij bidden in deze viering voor zien wat goed is, wat een goede weg is om te gaan als gemeente, als bedrijf, als school, als land, voor allen die leiding geven, open onze ogen voor nieuwe inzichten, ontferm U God.

Wij bidden voor zien wat goed is in je eigen tuin, om ruimte te scheppen, in je eigen leven en relaties, dat je mag staan in Gods vrijheid. Open onze ogen om te zien..

We bidden voor allen die verlangen naar contact, voor mensen in eenzaamheid, die kinderen en kleintjes niet in de armen mogen nemen, voor wie snakken naar een lieve arm om hen heen, voor wie zo graag even naar buiten wil, voor wie in deze veranderde tijd structuur missen, voor de mensen opgesloten op zeeschepen en familie thuis, voor wie ziek zijn en extra op hun hoede voor besmetting, voor de mensen getroffen door het virus en hun familieleden, voor zovelen bidden we God om uw liefde en zien-soms-even...

In stilte noemen we namen die we meedragen in ons hart..

U kunt het gebed besluiten met het Onze Vader te bidden (mogelijk deze tekst van NBV)

*Onze vader in de hemel;
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
amen.*

We zingen of lezen als slotlied NL. 695, het is ook al een Pinksterlied!

1. Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht
2. Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.
3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.
4. Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.
5. Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Zegenbede

Dat je de weg mag gaan, die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft,
dat je mag zien, soms even en gaan in vrede!
Moge God ons daartoe zegenen en behoeden en Haar Licht schenken,
Amen.

- Collecte, zie bij mededelingen

Mededelingen

- Deze dienst werd samengesteld door ds. Tjitske Hiemstra van DG Leeuwarden.
- Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. In elk geval tot 1 augustus zijn er geen kerkdiensten of andere activiteiten. We houden u op de hoogte!
- Wij proberen dit extra berichtenblad wekelijks bij u thuis te bezorgen. Wilt u dit niet meer ontvangen of liever per email, laat het dan even weten aan Thea of Wietske (wietskewiersma@hotmail.com) of 06-22829298.
- Wilt u graag even (telefonisch) contact met iemand van de kerk dan kan dat via Akke Doornbos (coördineert bezoeken) tel: 06-49666646 of Tineke Bosma (pastoraal werker) tel: 0519-220592.
- De **collecte van de diaconie** is deze week voor het Christian Peacemakers Team. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52RABO0307833372 ten name van Diak. Doopsg. en Rem. Gem. Dokkum onder vermelding van Christian Peacemakers Team.

Christian Peacemaker Teams (CPT), het collectiedoel van de FDS voor 2020-2021 CPT komt voort uit de gedachte; 'Wat zou er gebeuren als Christenen zich met dezelfde discipline en zelfopoffering in zouden zetten voor vrede, als legers zich inzetten voor oorlog?' (Ron Sider '84). CPT werkt op uitnodiging van lokale gemeenschappen aan transformatie van geweld tot duurzame vrede, vanuit de overtuiging dat zulke inzet een stuk efficiënter is dan die van militaire kracht. CPT werkt oa op Lesbos aan alternatieven voor geweld - 'Alternatives to Violence Project' (AVP). Zij verzorgen sinds 2018 trainingen waarbij ze met een grote verscheidenheid van mensen leren om op een geweldloze manier om te gaan met hun huidige situatie. De training wordt gegeven aan gemotiveerde vluchtelingen, mensenrechtenwerkers en lokale bevolking, van allerlei religieuze, culturele en gender-achtergrond. Door intensieve inzet van tolken kunnen de zeer gemengde groepen al tijdens de training vooroordelen omzetten in creatieve energie. (bron: website FDS - Friese Doopsgezinde Sociëteit)

Wist u dat ...

- Tineke Bosma, inmiddels een jaar bij onze gemeente is als pastoraal werker? Ze heeft intussen bij alle bij onze gemeente betrokken mensen (die dat wilden) een bezoek gebracht dan wel met hen gebeld. Hoewel ze iets minder voor ons gaat werken blijft ze gelukkig onze gemeente ondersteunen. Dus schroom niet om haar te bellen als u graag pastorale ondersteuning wilt.

Tot slot:

- Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan, uw diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.



