

## Van uw kerkenraad

Het is een wat onwettelijk gevoel dat ik heb bij het schrijven van dit voorwoord in het voorlopig laatste speciale berichtenblad van onze DoRe gemeente in Dokkum. We hebben sinds 20 december geen diensten of andere bijeenkomsten meer in de kerk gehad, nu al weer bijna 5 maanden lang. Corona was niet te bedwingen en dus gingen we weer dicht. Ik hoop dat we het woord 'voorlopig' weg kunnen laten en dat we elkaar, mede door de vaccinaties, op de zondagen weer veilig kunnen ontmoeten om kerkdiensten te vieren. We zullen de diensten vanaf 30 mei weer hervatten, uiteraard met de maatregelen die we vorig jaar sinds augustus hebben ingevoerd om het besmettingsrisico te verkleinen. Vorig jaar van maart tot juli en ook sinds kerst hebt u van ons wekelijks deze speciale editie gekregen van dit berichtenblad met daarin een huisdienst. Die kregen we van enkele noordelijke doopsgezinde predikanten, waar we hen heel erkentelijk voor zijn. Met toevoeging van wat eigen geschreven en hier of daar gevonden teksten konden we u zo wekelijks van wat geestelijk voedsel voorzien om het gemis van de kerkdiensten een beetje op te vangen. Ook om in deze moeilijke coronatijd toch een lichtpuntje te hebben met hopelijk ook wat opbeurende teksten. Vooral dat zal ik missen, zo wekelijks iets te kunnen bijdragen aan ons gemeente zijn. Overigens weten we dat dit blad in iets bredere kring wordt gelezen, ook door mensen die niet bij onze gemeente aangesloten zijn. Maar iedereen is en blijft van harte welkom (zie daarvoor ook bij de mededelingen)! Mocht u de Pinksterdienst op Omrop Fryslân gaan zien, dan ziet u ook onze bijdrage (als lector) aan deze jaarlijks door de Raad van Kerken georganiseerde Oecumenische dienst. De zondag daarna bent u van harte welkom in onze vertrouwde kerk aan de Legeweg. En mocht de coronasituatie toch weer verslechteren, dan kunnen we de draad van de speciale uitgaven van het berichtenblad wel weer oppakken. Op hoop van zegen....

Wietske



## Miniseminar Groene Theologie

Trees van Montfoort spreekt over 'Groene Theologie'. Hoe is ons geloof verbonden met vragen rond de klimaatsverandering? Wat kan onze geloofstraditie bijdragen aan de manier waarop wij met de aarde omgaan?

Op een heel eigen wijze voegt Barbara de Beaufort, theoloog en kunstenaar, haar visie daarbij. De natuur en de verwondering zijn belangrijke thema's voor haar. Samen met boswachter Aaldrik Pot schreef zij twee prachtige natuurdagboeken: 'De onsterfelijke nachtegalen' en 'Met huid en haar – brieven over het verlangen naar buiten'. Harpiste Wendy Rijken zal de avond muzikaal omlijsten.

Interesse? Datum en tijd: dinsdag 25 mei, 20:00 – 22:00  
Plaats: Geertekerk (30 personen) / Online livestream (onbeperkt)

Zie voor meer informatie en aanmelding:

<https://www.remonstranten.nl/agenda/miniseminar-groene-theologie/>

## Parabel van de pinksterbloem

'k Hoorde zwermen bijen zoemen  
op een mooie dag in mei  
bij wel duizend pinksterbloemen  
in een grazig groene wei.  
Door de bijen rijk bestoven  
groeide 't pinksterbloemenperk  
en het is niet te geloven:  
'Wat doen bijen toch knap werk'.

En toen dacht ik: 'Pinksterbloemen  
zomaar ergens in het veld  
Straks dan zijn het er miljoenen  
als ze worden opgeteld.  
Als de bijen ze bestuiven,  
is het nooit zo mooi geweest  
Zullen pinksterbloemen wuiven  
op het Pinksterbloemenfeest'.

Maar door gif, insecticiden  
dreigen bijen uitgeroeid.  
Moet je pinksterbloemen wieden  
omdat er geen bloem meer bloeit.  
Dus door bijen te beschermen  
bij het mooie pinksterbed  
kunnen zij weer verder zwermen,  
wordt de pinksterbloem gered.

Dit gedicht is een parabel,  
want als pinksterbloem zijn wij  
rijk bestoven, het is geen fabel  
door de Vader, da's de bij.  
En het stuifmeel is genade  
door Gods Geest op ons gestort  
en het gif dat is het kwade  
dat door ons bestreden wordt.

'k Hoorde zwermen bijen zoemen  
op een mooie dag in mei  
bij wel duizend pinksterbloemen  
in een grazig groene wei.  
Door de bijen rijk bestoven  
wint de pinksterbloem terrein  
't is het wonder van geloven  
om Gods pinksterbloem te zijn

Uit het blad Vonkeltje van de Jobeel vrouwen  
Ingezonden door Trix Bergsma



## Liturgie voor de huisdienst van pastor Jolanda Valk van DG Buitenpost

\*Welkom

'Goedheid'

Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis  
en raakt de dingen aan. Wij eten  
ons vroege brood gedoopt in zon.  
Je hebt het witte kleed gespreid  
en grassen in een glas gezet.  
Dit is de dag waarop de arbeid rust.  
De handpalm is geopend naar het licht.  
*Ida Gerhardt*

\*Aansteken van de kaars

Bron van Licht, wek ons verlangen naar het licht dat van binnenin is,  
dat wij ons toevertrouwen aan uw licht.

Een moment van stille verbondenheid

Verbondenheid met al wie ons lief is  
Verbondenheid met onze zusters en broeders  
Verbondenheid met de Ene, Bron van licht, liefde en leven.

\*Lied: Gezegend die de wereld schept [Liedboek 984; t. H. Jongerius]  
*Het lied kan ook gezongen worden op de melodie van Liedboek 134*

1 Gezegend die de wereld schept,  
de dag uit nacht tot leven wekt,  
het licht der zon roept en de maan,  
de sterren om op wacht te staan.

5 Gezegend zijt Gij om uw woord  
dat ons tot vrede heeft bekoord,  
tot leven dat van lijden weet  
en liefde die geen einde heeft.

\*Nooit wordt het nacht – naar psalm 112 [Hans Bouma]

Is de gerechtigheid je lief,  
leef je mededeelzaam,  
heb je hart voor de armen,  
ben je brood,  
ben je een naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel  
van voorbijgaande aard.  
Voorgoed besta je.  
Ga je niet op in jezelf,  
ben je mens zoals het moet,

dak boven het hoofd,  
licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,  
geborgd ben je bij je God.

## \*Meditatie

Leven zoals we bedoeld zijn. Voor de dag komen met onze gaven en talenten. Voluit medemens zijn. Voor dit goede leven komt iedereen in aanmerking. Vreemd eigenlijk dat het er niet altijd van komt. Het staat bovenaan onze 'to do lijst' maar wordt regelmatig van deze plaats verdrongen. We moeten eerst nog meer goed werk verrichten, onze materiële onafhankelijkheid vergroten, een onmisbare plek creëren en kwetsbaarheden buiten de deur houden.

De duizend dingen van de dag kunnen je zo in beslag nemen dat het zicht op goed leven wazig wordt. Dat kan zelfs gebeuren in een tijd, waarin het ritme van het normale is doorbroken of misschien wel stopgezet. Er komt een extra factor bij die onze aandacht opeist. Wat wij tot voor kort voor zeker hielden, blijkt dat niet te zijn. De kans bestaat dat het goede leven uit het zicht verdwijnt.

'Een duistere zaak is de wereld, maar er zijn mensen van licht, mensen die de doem doorbreken. Er zijn woorden gesproken die werken ten goede, je hart versterken, je geweten scherpen.'

Zo hertaalt Huub Oosterhuis strofes uit psalm 112. Hij schetst niet het leven van heiligen, van mensen die uitblinken door volmaakt gedrag. Dan zouden wij het gedicht terzijde kunnen leggen. Teleurgesteld omdat wij ons er niet in kunnen vinden of met een schuldgevoel, omdat we niet aan die hoge eisen kunnen voldoen. In de woorden klinkt het verlangen door van mensen naar hun bestemming: het goede tot het wezen van hun menszijn maken.

Het gaat om eenvoudige goedheid, die zich meestal in stilte voltrekt, in een bescheiden vorm, zonder triomf. Het zijn gewone mensen die ervoor zorgen dat ze zich kan ontplooien. Misschien is ze wel dwaas, deze goedheid. Zij garandeert immers niet een materiële welvaart of een fysieke gezondheid. Zij heeft wel een bijzondere kwaliteit: zij zorgt ervoor dat het geen nacht wordt in je leven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, die zoveel negatieve kracht in zich hebben, dat het voor kortere of langere tijd onmogelijk is om uitzicht open te houden op goed leven. Je wilt het graag, maar kunt het niet. Kan de duisternis van het kwaad het winnen van het licht van de goedheid?

De bron waaruit goedheid ontspringt onthult de dichter aan het eind. Het is een geschenk van de Eeuwige. Wij mogen onszelf en elkaar toewensen dat wij daarvoor ontvankelijk blijven. Dan kan goedheid haar ware gezicht tonen. Bij voorkeur doet zij dat in de open ruimte tussen medemens, waar de één het goede deelt met de ander. Wij mogen gaan in het spoor van Haar, van Hem, die ongedeelde goedheid is.

### In het spoor van de Barmhartige [Marinus van den Berg]

In het spoor van de Barmhartige  
het spoor van zoeken en luisteren  
het spoor voorbij de regels  
in het spoor van de Barmhartige  
het spoor van mensen aankijken  
het spoor dat verbijstert

in het spoor van de Barmhartige  
het spoor buiten de gebaande wegen  
het spoor dat verder gaat  
in het spoor van de Barmhartige  
die machtigen tegenspreekt  
het spoor van moed

in het spoor van de Barmhartige  
die de ander zoekt  
het spoor van de liefde  
in dat spoor gebeurt erbarmen  
van dag tot dag

\*Overdenking in stilte

\*Gebed

Geef ons een open hart, God,  
open naar U en open naar elkaar,  
open naar de aarde en haar rijkdommen.

Inspireer ons tot juiste woorden,  
tot creatief handelen,  
opdat het goede in ons tevoorschijn komt  
en wij op zoek gaan naar het goede in de ander  
om het te delen en te vermenigvuldigen

In stille aandacht zijn wij bij hen, die verlangen naar goedheid, vrede en vriendschap,  
de mensen die leven in ons hart  
en met wie wij zijn verbonden door ons menszijn  
.....

Behoed ons,  
bewaar ons,  
zegen ons,  
U die ons hebt toegekeerd naar elkaar,  
om elkaar  
te behoeden  
te bewaren  
te zegenen.

\*Lied: De vrede die van God uitgaat  
[m. Liedboek 1014, Geef vrede door; t. S. de Vries]

1 De vrede die van God uitgaat,  
die Hij alleen kan schenken,  
is groter dan het grootste goed,  
gaat boven al ons denken.

3 De vrede die van God uitgaat  
verlicht ook onze wegen.  
Zij zoekt het huis dat open staat  
en vult het met zijn zegen.

Bij het doven van de kaars  
Ontvang het licht van deze dag in het licht van mensen die om je geven  
Ontvang het licht van elke dag in wie met jou wil delen

Voor collecte zie mededelingen

## Mededelingen

### De kerkenraad heeft besloten om op 30 mei de kerkdiensten te hervatten.

Ds Joke van Doorn is dan voorganger en zal er een kerkenraadswisseling plaatsvinden. Aanvang is 10.00 uur, helaas kunnen we na afloop nog niet samen koffiedrinken. Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen, zoals afgelopen najaar.

Op **Pinksterzondag 23 mei** wordt de oecumenische dienst van de Raad van Kerken gehouden in de Bonifatiuskapel. Hierbij kunnen slechts enkele mensen aanwezig zijn, maar deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Omrop Fryslân. Voorgangers zijn Pastoor Verheyen en ds. De Vries. Lector is onze voorzitter Wietske Wiersma.

Op zondag 30 mei liggen de financiële verslagen van onze kerk en diaconie in de kerk. Voor en na de dienst kunt u die daar inzien. Als er geen vragen of opmerkingen zijn zullen de stukken beschouwd worden als zijnde goedgekeurd door de gemeente.

Doopsgezinde voorgangers uit de noordelijke provincies maken per toerbeurt huisdiensten die toegezonden worden aan de secretariaten van de gemeenten. De secretariaten zorgen voor de verdere verspreiding. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen. Wij hebben ervoor gezorgd dat deze huisdiensten via een extra editie van het berichtenblad wekelijks bij u thuis werd bezorgd. Omdat wij na de Pinkster onze kerkdiensten zullen hervatten is dit voorlopig het laatste nummer dat u krijgt.

Eind van deze maand verschijnt het juninummer van het berichtenblad. Als u het reguliere berichtenblad normaliter niet ontvangt, maar als u dit wel zou willen, kunt u zich als belangstellende bij onze gemeente melden via Wietske Wiersma (telefonisch 06-22829298 of via een email aan [wietskewiersma@hotmail.com](mailto:wietskewiersma@hotmail.com)).

Wilt u graag contact met iemand van de kerk dan kan dat via Akke Doornbos, die de bezoeksters coördineert. Of rechtstreeks met Janneke Kerkhof-de Vries (pastoraalwerkster/consulente) via 06-13366701 met het inspreken van een bericht met ook uw eigen telefoonnummer. Janneke belt u dan terug.

De **collecte van de diaconie is deze week voor Geloof en Samenleving** (van de Remonstranten). U kunt uw gift storten op NL52RABO0307833372 ten name van Diak. Doopsg. en Rem. Gem. Dokkum onder vermelding van 'collecte 16 mei'.

---

**Pinksterliet** (Tekst Margryt Poortstra, Muzyk Jan de Jong,  
út: Herslach – Lieten om te sjongen)

1 Fan himelheech waait fjoer en wyn  
it folle hûs mei minsken yn.  
Yn taal en teken komt de Geast,  
de waarme amme fan Gods treast.

2 Sa 't nei it rispjen de earsteling  
in teken is fan nij begjin  
dat oan de deade grûn úntsprút,  
sa wiist de Geast ús hjoerd foarút.

3 Sij sprekt in taal dy 't elk ferstiet,  
dy 't streekrocht nei it hert ta giet.  
Har wurden hâlde leafde yn,  
de frede fan in simmerwyn.

4 Sij helpt ús as in mem oerein  
as wij fertrietlik of ferslein  
de moed ferlern ha om te gean.  
Sij jout de krêft om op te stean.

5 Dat ús de Geast trochwaaiet mei,  
dat wij as op dy pinksterdei,  
fol fjoer en yn beweging brocht  
ús wegen geane yn har ljocht.

